

TIEN KORTE VRAGEN AAN
CLAUDIA SCHREIBER

1 *Wat zijn je favoriete boeken?*

Heinrich Mann, *De onderdaan*, David Benioff, *Stad der dieven*, Marlen Haushofer, *De wand*.

2 *Wie is je favoriete romanpersonage?*

Garp, Jezus, Huckleberry Finn.

3 *Welke auteurs bewonder je?*

Hermann Hesse, Erich Fried, Mascha Kaléko, Fjodor Dostojevski.

4 *Welk boek had je graag zelf geschreven?*

Hape Kerkeling, *Ik ben er even niet* (zijn hoge oplages spelen daarbij zeker een rol).

5 *Wat is je favoriete vakantielectuur?*

Reisgidsen en wegenkaarten.

6 *Welk boek heb je nooit uitgelezen?*

Thomas Mann, *De Toverberg*.

7 *Naar welke muziek luister je het liefst?*

Händel, Beatles, Liszt, Chopin, Keith Jarrett.

8 Wat zijn je lievelingsfilms?

Dr. Zhivago, As It Is in Heaven, The Untouchables.

9 Wanneer ben je met schrijven begonnen en waarom?

Toen ik zes was werd ik er door mijn onderwijzer toe gedwongen. Ik ben linkshandig en moest rechts leren schrijven. Pas toen ik halverwege de dertig was, begon ik aan mijn eerste boek.

10 Waar schrijf je en hoe doe je dat?

Meestal thuis achter de computer.